





't Was goed, zoals ik leefde
't was goed, mijn lieve leven lang
mijn tijd is om, ik zeg vaarwel
en ga voor 't laatst, mijn eigen gang.

Na een schoon en rijkgevuuld leven
is van ons heengegaan

Frans (Sooi) Van Geel



Magda Adriaansen († 2021)

Hij werd geboren te Essen op 26 april 1934 en is
in het WZC St.-Vincentius te Kalmthout
rustig ingeslapen op 2 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa, bompa tijdens de uitvaartdienst in
de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert
op dinsdag 9 april 2024 om 11.00 uur,
waarna we hem te ruste leggen bij zijn echtgenote
in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk dinsdag vanaf 10.30 uur.

Rouwadres: Familie Van Geel - Adriaansen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

(†) Francis Van Geel

Peter Van Geel en Liselot de Wild

Laura en Koen

Jef Van Geel en Sabine Verbeke

Laurens en Kay

Julien

Xander en Natasja

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinzootje*

(†) Jef en (†) Lisa Van Geel - Van de Weyer
(†) Gaston en (†) Maria Van Tichelt - Van Geel
Ivo en Anny Van Hoydonck - Adriaansen
Jan en Christiane Adriaansen - Janssens

*zijn zus, broer, schoonbroers
en schoonzussen*

De neven en nichten.